



stichting Veteranen Sociëteit Ede

Secretariaat:
Prins Bernhardlaan 35
6713 MA Ede

telefoon: 0318 – 618411
e-mail: n.schut3@chello.nl
website: www.veteranensociëteitede.nl

bank nr.: NL35INGB0003403993
K.v.K. nr.: 09171953

NIEUWSBRIEF april 2019 13^e jaargang, nummer 3

Geachte veteraan, oud-militair en -burgermedewerker van Defensie,

Graag informeer ik u over enkele interessante gebeurtenissen de komende maanden. April en mei staan traditiegetrouw in het teken van herdenken en vieren.

Als de Russen komen!

Vanaf 23 februari is de tentoonstelling “Als de Russen komen” te zien in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Een expositie die in het teken staat van de Koude Oorlog. Door middel van een 3-dimensionale audiotour en indrukwekkende objecten uit binnen- en buitenland beleef je de periode waarin de wereld was verdeeld in Oost en West. Eén van de blikvangers van de tentoonstelling is de zware Chieftain Britse tank.

Voor meer informatie zie: www.nmm.nl

In april is er géén VSE-bijeenkomst!

Redenen: de Lokale veteranendag in het Akoesticum, 3 dagen later op zaterdag 13 april.

Eerstvolgende VSE bijeenkomst in Mei.

Datum : woensdag 8 mei
Aanvang : 16.00 uur
Kosten maaltijd : € 11,-
Locatie : Serviceflat Belvédère, Dennenlaan 100, Ede
Aanmelden : Tot en met maandag 6 mei.
Dit kan rechtstreeks bij de Belvédère, Tel: 0318-616812.
In het weekend en in de avonduren is de receptie van de Belvédère niet bereikbaar!
Opmerking! : Indien u zich heeft aangemeld voor de maaltijd en vervolgens blijkt dat u toch niet kunt; vergeet dan niet om u af te melden. Immers de kok rekent op uw komst!

Vrijheidsfestival/Lokale veteranendag 13 april

Eind maart hebben alle veteranen in de gemeente Ede een uitnodiging van burgemeester René Verhulst ontvangen voor het vrijheidsfestival op zaterdag 13 april a.s. De organisatoren zullen voor het Edese publiek, maar met name voor de veteranen, een mooi programma samenstellen dat beslist het bezoeken waard is.

De dag begint om 11.00 uur met een herdenking bij het vrijheidsmonument (hoek Arnhemseweg – Vossenakker). De organisatie stelt het zeer op prijs als er dit jaar meer veteranen aanwezig zijn. U bent van harte uitgenodigd (bij voorkeur in veteranentenuue of met veteraneninsigne).

Aansluitend is er in en rondom De Smederij, van 12.00 tot 17.00 uur, een historische middag met expositie en living history. Dit jaar over de gebeurtenissen rond de meidagen van 1940 in en rondom Ede. Een bezoek is zeer de moeite waard!

Het aansluitende festival vindt plaats in het Akoesticum. Er is een prachtig veteranenconcert "Tour of Freedom" met de militaire **Fanfare Bereden Wapens**, en de solisten Le Suzettes. Hierna is het tijd voor een drankje en hapje.

Het hele evenement zal een bijzonder ontmoetingsmoment zijn voor de veteranen onderling maar zeker ook voor de contacten tussen de veteranen en de Edese bevolking. Erkenning en waardering staan centraal op deze dag.

Wij als bestuur van de VSE hopen dat u zich allen aanmeldt.

Dit evenement zal ook worden aangekondigd in de lokale media.

Koningsdag, zaterdag 27 april

Op Koningsdag willen we voor u opnieuw een leuke dag organiseren met deelname aan de traditionele, buitengewone vlaggenparade in Harskamp met aansluitend een toast met oranjebitter op Zijne Majesteit.

Vervolgens gaan we een bezoek brengen aan het bijzonder interessante Glidermuseum in Wolfheze.

Ook dit jaar huren we een bus zodat we er samen een gezellig dagje-uit van kunnen maken. Bij terugkeer in Ede gaan we een lekkere pannenkoek, met voor- en nagerecht eten in Pannenkoekenhuis De Langenberg. We hebben dit jaar geen sponsor voor de touringcar, dus de kosten voor deelname zullen iets hoger zijn.

We stellen het op prijs als de veteranen in veteranentenu meegaan of het Veteraneninsigne dragen! Bent u niet in bezit van een veteranentenu..... geen probleem. U bent evengoed van harte uitgenodigd.

Glidermuseum Wolfheze

Zondag 17 september 1944, was de lucht boven Nederland ineens gevuld met heel veel vliegtuigen. Deze dag en de dag daarna landden er op de akkers rondom Wolfheze honderden grote Britse zweefvliegtuigen (gliders) en kwamen ook duizenden Britse parachutisten neer. Het was het begin van wat we nu 'De Slag om Arnhem' noemen. Een operatie die als doel had de brug in Arnhem op de Duitse bezetters te veroveren.

Maar hoe was zo'n zweefvliegtuig gebouwd? Hoe groot het? Hoeveel manschappen en materieel konden erin? Hoe werd het bestuurd?

De GLIDER COLLECTION WOLFHEZE laat zien wat deze zweefvliegtuigen van toen voorstelden. Door middel van grote originele stukken, tastbare herinneringen, foto's en verhalen geeft de indrukwekkende collectie inzicht in de verschillende types zweefvliegtuigen, het gebruik van deze gliders maar vooral ook de omvang van deze operatie.

Nu, 75 jaar later, is de uitspraak "Lest we forget" (opdat wij niet vergeten) nog steeds van kracht. Dit geldt ook voor deze grote luchtlandingsoperatie en deze GLIDER COLLECTION WOLFHEZE draagt daar zorg voor.

Het programma voor deze dag:

08.00	Aanwezig zijn bij de Sherman tank bij pannenkoekenhuis De Langenberg.
08.10	Vertrek per touringcar
08.30	Ontvangst met koffie en cake bij de kiosk in Harskamp
09.00	Ceremoniële vlaggenparade
09.45	Een toast met oranjebitter op onze koning
10.15	Vertrek naar Wolfheze
10.45	Bezoek aan het Glidermuseum in Wolfheze; ontvangst met koffie en koek
12.30	Vertrek naar Ede
13.00	Sightseeing op de oude kazerneterreinen in Ede
13.15	Aankomst bij pannenkoekenhuis De Langenberg
15.00	Na borrelen / einde

De kosten voor deelname bedragen €15,- p.p. voor donateurs van de VSE en hun partner. Dit is inclusief alle kosten; de bus, de entree in het museum en een pannenkoekarrangement (soep, pannenkoek + consumptie en dessert of koffie). Bent u géén donateur van de VSE dan betaalt u € 20,- p.p.

De wijze van opgave:

Door het betreffende bedrag, **vóór 20 april**, over te maken op bankrekening NL35INGB0003403993 van de VSE. Onder vermelding van Koningsdag 2019.

Dodenherdenking 4 mei

Jaarlijks worden op 4 mei de gevallen van de Tweede Wereldoorlog herdacht tijdens de Nationale Dodenherdenking. Ook in Ede worden deze slachtoffers herdacht.

U wordt uitgenodigd om dit, samen met de Edese burgerij, te herdenken.

Deze herdenking vindt plaats in de grote kerk in Ede om 18.45 uur. Daarna gaan we in stille tocht naar het Mausoleum op de Paasberg. Naast de vele andere kransen die worden gelegd, zullen wij, namens de Edese veteranen en oud-militairen, een krans leggen bij het monument van gevallen Edese militairen.

U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Veteranententue wordt hierbij op prijs gesteld. In de kerk is rechts voorin plaats gereserveerd voor de veteranen en oud-militairen. Na afloop van de herdenking bent u welkom in het gemeentehuis voor een kopje koffie.

Op deze foto ziet de krans van de VSE bij het monument van gevallen Edese militairen in de periode 1940 – 1949.

Maar ná de Dodenherdenking is er Bevrijdingsdag en dat is een feest. We mogen daarbij nooit vergeten dat vrede niet vanzelfsprekend is. Daar zijn offers voor gebracht.



Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de VSE,

Martin van der Velden,
voorzitter